

Till socialdepartementet

Remissvar slutbetänkandet av God och Nära Vård (SoU 2020:19 )

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning , SAFU, vill inkomma med synpunkter på slutbetänkandet "God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SoU 2020:19)".

Efter att ha läst igenom betänkandet vill vi inkomma med synpunkter som specifikt rör forskning och utbildning som del av den framtida nära vården

Forskning, utveckling och utbildning måste gå hand i hand med sjukvårdens alla vårdnivåer. Det finns ingen hälso- och sjukvård utan forskning, utveckling och utbildning och dessa behöver följa med när hälso- och sjukvården utvecklas utanför de traditionella sjukhusmiljöerna. Liksom utredningen så anser SAFU att för på bästa sätt kunna utveckla hela systemet krävs också att fler professioner ges möjlighet till forskning, liksom att forskning bedrivs inom fler discipliner än i dag. Det måste således skapas förutsättningar för livskraftiga forskarmiljöer i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

SAFU ser det som helt nödvändigt att det etableras en uthållig forsknings- och utbildningsverksamhet utanför de traditionella forskningsmiljöerna. Regioner och kommuner måste utgå från nationella behov som också styr och säkerställer att forskningsmedel går till primärvårdens och allmänmedicinens behov. Vi delar också utredningens syn på att denna fråga är kopplad till synen på forskning och kompetensförsörjningen i den nära vården. Tillräckligt antal läkare, definierat uppdrag för enheter inom primärvården och definierad anställning för den forskande medarbetaren måste till. Delade tjänster samt formaliserad samverkan mellan huvudmän och universitet krävs för att denna utveckling och förändring skall kunna genomföras.

Gällande delade tjänster ser vi att det inkluderar delad tjänst mellan huvudman och universitet/högskola. I den fortsatta utvecklingen behöver denna frågan beredas och förslag tas fram som möjliggör enkla och trygga anställningsformer vid delad tjänst, med tryggad löne- och pensionsutveckling.

Vi ser det också som principiellt viktigt att huvudmännens ansvar gällande forskning och utbildning regleras i författning. Utredningen föreslår att 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ha följande lydelse. Det vi saknar i förslagen är dock att forskning och utbildning ska ske i samverkan med högskola och universitet för att säkerställa kvalitet och kompetens inom FoU hos huvudmännen. Detta behöver regleras i lämplig förordning

Gällande utredningens förslag i Kapitel 9 "Förutsättningar för det fortsatta omställningsarbetet" så vill SAFU specifikt lyfta in att det krävs en formaliserad samverkan mellan alla berörda departement och myndigheter gällande forsknings- och utbildningsfrågor. Detta för att säkerställa att samverkan mellan universitet och vårdens huvudmän formaliseras och att frågor gällande finansiering och styrning av forskning hanteras så att det kan stödja den nödvändiga förändring av förutsättningarna för forskning som utredningen beskriver. Det krävs också för att säkerställa nationell styrning i dessa frågor. Vi vill i det sammanhanget lyfta SAFUs förslag gällande nationell forskningsfond som utredningen lyft i betänkande under 6.5.2 "Finansiering av forskning i den nära vården (sid 268)". En nationell forskningsfond enligt SAFUs förslag kan på många sätt säkerställa de nationella behov som finns för att utveckla forskning i primärvård enligt inriktningen i utredningens förslag.

För Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning

Ove Andersson

Ordförande

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) är ett officiellt samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från alla allmänmedicinska enheter i Sverige. Syftet med SAFU är att gemensamt driva ett arbete för att synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forskningen och utbildningen som en del av en nationell reform för primärvården i Sverige