

Till Socialdepartementet

Remissvar delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform SoU 2018:39

Samling för allmänmedicinsk forskning och utbildning, SAFU, vill här med avge synpunkter på om delbetänkandet En god och nära vård SOU 2018:39

Samling för allmänmedicinsk forskning och utbildning, SAFU, ser utredningens förslag positivt och framåtsyftande i sin helhet

SAFU vill dock specifikt lyfta att forskning, kunskapsstyrning och utbildningsfrågor behöver tydliggöras och få större betydelse i utvecklingen av den framtida nära vården. För att detta skall ske på ett likvärdigt sätt över hela landet krävs att denna utveckling stöds på nationell nivå i ett samverkansforum för universitet/högskola, huvudmän och forskare från olika delar av landet. För att skapa jämlik utveckling i hela landets primärvård är det också nödvändigt att det skapas regionala forskningsnav, universitetssjukvårdsenheter, inom varje region och landsting som utformas och drivs av sjukvårdshuvudman och universitet tillsammans. Det är oerhört viktigt att dessa regionala universitetssjukvårdsenheter utformas på ett likartat sätt över landet för att möjliggöra utbyte, samarbete och större forskningsprojekt.

Vi stödjer utredningens förslag att det i förordning gällande primärvårdens grundåtagande skall ingå att det skall bedrivas forskning i primärvård. Huvudmannen skall ställa krav på att alla utförare i primärvård ska bidra till forskning och genomförande av utbildning. I detta sammanhang så vill SAFU betona att vi med huvudman menar såväl regioner, landsting som kommuner. FoU -utveckling inom kommunal vård och omsorg måste ingå då vi arbetar i samma vårdkedja samt att kunskap och kompetens måste ökas där.

SAFU ser dock att det är helt nödvändigt att forsknings- och utbildningsuppdraget hos huvudmännen, som ju är absolut när det gäller läkarutbildning och annan högskoleutbildning, sker i reglerad samverkan med högskolor och universitet för att säkerställa att utbildningsmomenten och forskningen är av tillräcklig akademisk kvalitet och med tillräcklig akademisk handledarkompetens. Detta är helt nödvändigt och förutsätter, som betänkandet pekar på, "att landsting, regioner, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och andra aktörer behöver ta ett större ansvar för att stödja forskning i primärvård och i integrerade vårdssystem ". Detta kräver att samverkan mellan universitet och vårdgivare behöver regleras i lagstiftning, förordning eller motsvarande. Regeringen måste i denna reglering sträva efter att upprätta ett delat ansvar för forskning och utbildning mellan högskola/universitet och huvudmän gällande uppdrag, ekonomi och kompetensförsörjning.

Gällande forskning och kunskapsstyrning så ser vi det som nödvändigt att man, som betänkandet beskriver, prioriterar de diagnosgrupper som är de vanligaste i befolkningen och där det finns störst behov av förbättring. Forskning och kunskapsstyrning i den framtida nära vården bör utgå från patienternas behov av vård och omsorg. Förutom distinkta diagnoser är samsjuklighet ett viktigt

forskningsområde. SAFU vill betona vikten av att forskningen av kompetensskäl sker med koppling till de akademiska institutionerna - allmänmedicin och andra professioner inom primärvårdsområdet. Forskning och utveckling bör inkludera nära samverkan med brukare, patientorganisationer och befolkning, vilket förutsätter primärvårdens nära och breda anknytning till brukarna och befolkningen.

Slutligen bör huvudmännen, som utredningen betonar, ge primärvårdsutförare, såväl inom landsting som kommun, möjlighet att delta och ansvara för relevanta kvalitetsregister och kunskapsstyrningsprojekt. Landsting/regioner bör ge samtliga utförare förutsättningar att ansluta sig till PrimärvårdsKvalitet.

Sammanfattningsvis: ---

FÖRSLAG

SAFU ser att utredningen är en välgrundad genomgång och analys av den nära vården med framåtsyftande förslag.

SAFU anser att forskning, utbildning och kunskapsstyrning behöver tydligare beskrivas. SAFU vill betona att forskning och utbildning ska bedrivas hos alla utförare av primärvård och dessutom inom kommunalt driven vård och omsorg. Forskningen bör i första hand omfatta de sjukdomsgrupper som är vanligast inom primärvården samt där det finns störst behov av förbättring.

För att skapa jämlik utveckling i hela landets primärvård är det nödvändigt att det skapas regionala forskningsnav, universitetssjukvårdsenheter, inom varje region och landsting som utformas och drivs av sjukvårdshuvudman och universitet tillsammans.

För forskning och utbildning behöver ansvaret regleras på nationell nivå och delas, avseende uppdrag, ekonomi och kompetensförsörjning, mellan högskolor/universitet och huvudmän där huvudmännen har ett stort ansvar för att en nödvändig kraftfull infrastrukturuppbyggnad sker.

För SAFU, Samling för allmänmedicinsk forskning och utbildning

Ove Andersson

ordförande

SAFU

Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning (SAFU) är ett officiellt samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från alla allmänmedicinska institutionerna i Sverige. Syftet med SAFU är att gemensamt driva ett arbete för att synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forskningen och utbildningen som en del av en nationell reform för primärvården i Sverige.